

VÄRDEGRUND FÖR RUMÄNIEN-HJÄLPEN I ÖLMSTAD.

Rumänien-hjälpen i Ölmstad bygger på kristen värdegrund och med en övertygelse om att alla människor är Guds skapelse och lika mycket värda. Vi förenas med våra samarbetspartners i uppfattningen om allas rätt att leva sitt liv under värdiga förhållanden. Samarbetspartners i Sverige och internationellt, medlemmarna i föreningen och de som arbetar i föreningen delar denna värdegrund.

Rumänien-hjälpen i Ölmstads arbete grundas i den kristna tron på Gud som skapare, frälsare och uppehållare. Vi är kallade att motverka alla krafter som vill skada det som Gud har skapat. Vi är kallade att i Jesu efterföljd bära budskapet om Guds Rike, försoningen och möjligheten till nytt liv i Jesus Kristus vidare i världen. Vi vill i ord och handling tydliggöra Jesu egen bön: "Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen". Jesus Kristus utgick från de fattigas, hungrigas, sjukas, nakna och de hemlösas perspektiv. Detta perspektiv vill vi ska vara grundläggande för föreningens arbete. Rumänien-hjälpen i Ölmstad är en del av den kristna kyrkans mission.

Vi vill utifrån vår kristna värdegrund verka för människors befrielse, försoning och upprättelse på alla plan, både till ande, själ och kropp. Vi vill verka för hela och upprättade relationer mellan människor. Vi vill också dela andras bördor och bistå med det vi kan och på så sätt vittna om vår tro på Jesus Kristus. Vi vill vara Guds Rikes ambassadörer i vårt sätt att arbeta och i hur vi möter människor i nöd.

Rumänien-hjälpen i Ölmstads bistånd riktar sig till människor som lever i fattigdom, förtryck och våld i olika former, oavsett deras tro, etnicitet, livsstil eller kön. Tillsammans vill vi arbeta för att ge redskap, resurser och kunskap för att förändra livssituationen för dem som lever i fattigdom, utanförskap och förtryck. För att uppnå detta samarbetar Rumänien-hjälpen i Ölmstad med lokala partners i de länder vi arbetar, såsom kyrkor/församlingar, ekumeniska organisationer eller andra organisationer som delar vår värdegrund

I vårt gemensamma arbete och med vår värdegrund som bas vill vi eftersträva så stor öppenhet och tydlighet som är möjligt i allt vi gör och i alla våra kontakter. Vi vill i allt ha Jesus Kristus som förebild i ett ödmjukt tjänande och med en kärlek som inte söker sitt eget bästa.

På lokalplanet i Ölmstad vill föreningen verka för att skapa en öppen mötesplats, där vi kan mötas oavsett bakgrund och tillhörighet.

Värdegrunden är baserad på följande bibelord: Matteus 6:5-15 Matteus 7:12

Matteus 25:31-46 2 Korinterbrevet 5:17-21 Klagovisorna 3:31-36

Romarbrevet 12:9-18

Ölmstad 26/8 - 2017